

Jag har ett brinnande intresse för hund, inte bara apportrande hundar utan hund i allmänhet. Hur de fungerar, hur de tänker och hur man lättast når fram till dom. Jag är uppvuxen med flera olika raser då mycket tid spenderats på en brukshundsklubb med massor av hundnördar och det tillsammans med mina hundtokiga föräldrar förstås.

Min stora dröm var alltid att ha en egen hund. Men det dröjde tills jag var 13 år som jag fick köpa min första hund, Kopparhult's Poker.

Poker är en golden retriever och varför det inte blev flat eller labbe som mina föräldrar hade just då, var för att jag blev fångad av utstrålningen som golden gav. Glädjen i kombination av engagemang och vilja fastnade verkligen hos mig och jag kunde inte släppa tanken eller den spännande känslan om vad det skulle kunna bli.

Det visade sig att Poker blev den hund som jag lärde mig och fick möjligheten att göra alla häftiga saker med. Vi har startat på många prov och tävlingar med blandat resultat. Träffat många engagerade och erfarna förare och fått stått på samma startlinje som mina stora idoler. I allt detta har vi dessutom apporterat många änder och fasaner på många fina gårdar och gods runt om i Sverige.

Vi avslutade vår tävlingskarriär med titeln Ungdomsmästare 2019. Sen dess har vi bara jagat.

Poker öppnade verkligen upp många dörrar för mig och tände min gnista ytterligare. Det blev fler hundar hemma då en labrador och en cockerspaniel fick flytta in. Jag provade helhjärtat att både träna och jaga med spaniel, men insåg snabbt att det inte riktigt var min grej och har därefter halkat in mer och mer på labradorer.

Eftersom hundar blev mer och mer en större del av mitt liv så väcktes en tanke. Varför inte jobba med hundar? Tanken blev verklighet och jag startade ett litet företag där jag idag har kurser inom apportering med målet att inspirera och motivera till utveckling för både förare och hund. Jag har även fått möjligheten att träna en ung hund under 7 månader som sedan återgått till sin permanenta förare, vilket var häftigt och utvecklande för mig.

Att få detta förtroende som innebar att få anpassa träningen och experimentera sig fram till lösningar på egen hand var verkligen spännande och gav mig väldigt mycket tillbaka.

Just nu har jag två labradorer, en schäfer samt en 15 veckors avkomma efter min gyllene stjärna Poker. Jag har tagit jägarexamen och stått med egen bössa på mina första jakter. Något som var otroligt häftigt och känslan av att cirkeln slöt sig var fantastisk. Skyttet är något som ska utvecklas men jag vill också ta nästa steg med hundarna och stå på startlinjen på A-prov och utvecklas ännu mer.

Jag har lyxen att få följa många unga ekipage som inom kort kommer stå på olika startlinjer och konkurrera med eliten.

Förnygringen är på ingång, någon måste ju ta över.

Wilma Steen